

Kwallen

Leo van Zanen

Publicatiedatum: 9 juli 2025

Een flauwe kwal uit Blankenberge
maakt woordspelingen, echt heel erge.
Laatst gaf hem iemand te verstaan:
Mijn wieg stond in de oceaan.
O, sprak hij toen, ik snap het al -
dan bent u zo'n atlanti-kwal.

*

Twee kwallen hebben in De Haan
een tante wonen, wier bestaan
getekend wordt, sinds jaar en dag,
door armoe, ziekte, tegenslag.
En die beslist geloven zal
dat kwalen meervoud is van kwal.

*

Een kwal die in Zeebrugge-Bad
als buur een zeekomkommer had
was voor de duur van haast een jaar
volstrekt vergeefs verliefd op haar.
Zijn vrienden noemden het geval
er een van kommer en van kwal.

Over de maker

Leo van Zanen is dichter en voordrachtskunstenaar en woonachtig in Leiden. In 2023 verscheen zijn verzamelbundel *Van Zanen verzameld* bij uitgeverij Gingko.

Leo van Zanen, *Locus-Tijdschrift voor Cultuurwetenschappen* 28 (2025).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

© 2025 Open Universiteit | Lees de [disclaimer](#) en de [privacyverklaring](#) van de OU | Voor het colofon zie [Over LOCUS](#) | Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl